

Afgiftekantoor 8850 Ardoois
België P912697



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

S.O.S. HAÏTI

Driemaandelijks contactblad :
verschijnt in maart-juni-sept.-dec.

van Haïticentrum v.z.w
Zwaluwenstraat 2
8850 Ardoois
tel. (051) 20.50.97
rek. BE50 462-8351041-18
Bic : KREDEBEBB

Winternummer 158 dec. 2019

Verantw. uitg. André Windels
Hondsmertjesstr. 67
8870 KACHTEM
Tel. 051/ 43 68 41



Beste Haïtivrienden,

Ja, we zijn weeral zover!

Kerstmis en Nieuwjaar zijn in zicht.

Het jaar 2019 is bijna verlopen.

Een nieuw jaar doet straks zijn intrede.

Wat zal het ons brengen?

We bidden tot het Kerstekind om zijn zegen over ons en over allen die ons dierbaar zijn.

Ook over de mensen in Haïti!

Daar gaat het voor het ogenblik niet goed, om niet te zeggen slecht!

In Port au Prince zijn er elke dag grote protestbetogingen. Mensen krijgen het van langs om moeilijker.

Alles stijgt sterk in prijs.

De gewone dagelijkse kost is niet meer te betalen. De rijst is peperduur geworden.

Mensen lijden honger.

Kinderen sterven van ondervoeding.

Wat we jaren geleden meemaakten – dit sterven van kinderen - was onlangs sterk verbeterd.

Maar nu komt de grote armoede terug.

Men protesteert tegen president Moïse Jovenel.

Hij is corrupt tot en met. Onlangs zette hij zijn eerste minister af omwille van corruptie en

benoemde een nieuwe eerste minister : **even corrupt** als de voorgaande.

Het zijn nu vooral de Haïtiaanse bisschoppen die oproepen tot protest. Zij verdedigen de armsten omdat hun leven onnoemlijk zwaar valt wegens de armoede



Kerstmis : het Kind Jezus brengt VREDE !
Maar voor wie?

Er komt geen vrede door geweld.

Er komt geen vrede door liefdeloosheid.

Er komt enkel vrede door liefde en mededeelzaamheid.

Waar mensen delen met elkaar daar komt de vrede dichtbij.

Mogen wij dan die mensen zijn.

Mogen wij in de advent en Kerstmistijd wat aandacht schenken aan hen die het allernoodzakelijkste missen : **voedsel en water.**

Wil JIJ delen met de armsten in Haïti?

Schrijf VANDAAG dan nog wat over zodat mensen eens met Kerstmis en Nieuwjaar wat lekkers kunnen eten.

Lieve mensen,

moge die Kerstvrede dan in jou hart zijn, in jouw gezin en familie, in onze wereld.

ZALIG KERTMIS – EEN VREDEVOL 2020

Bezoek ook eens onze website :
WWW.VZWSOSHAITI.BE

EEN VERHAAL

Wie het niet weet, bemerkt het niet eens. De vierjarige Bendji stapt en loopt zonder enige moeite. Toch is zijn linkerbeen drie centimeter korter dan zijn rechter.

Dankzij de speciale schoen kan hij zelfs meespelen met de andere kinderen tijdens de speeltijd op school.

Bij de geboorte van het kind is er heel wat te doen geweest over de oorzaak van de handicap. Sommige vrouwen vertelden dat de moeder tijdens de zwangerschap te lang naar een gehandicapte heeft gekeken.

Anderen zijn ervan overtuigd dat ze eens heel erg geschrokken is.

Een paar mensen roddelen iets over '*kwade geesten*', maar de meeste houden het erbij dat de jonge vrouw tijdens de eerste maanden van haar zwangerschap teveel met de fiets heeft gereden.

De dokter geeft een gans andere uitleg. Wellicht was de navelstreng lange tijd te strak rond het beentje gewikkeld. Die uitleg is voor de jonge ouders voldoende, na een tijdje valt de praat vanzelf stil.

In het dorp, en tot ver erbuiten, is Bendji het eerste kind met een orthopedische schoen.

Oudere mensen hebben er geen idee van dat zoiets bestaat en vragen zich af wat men in de toekomst nog allemaal zal uitvinden.

Maar de ouders zijn niet zo gerust in de evolutie van de handicap.

De moeder bemerkt dat het verschil in lengte tussen de twee benen de neiging heeft te vergroten.

Ook ziet ze dat een paar ruggenwervels niet op hun plaats blijven.

Ondanks alles heeft de kleine Bendji heel wat redenen om gelukkig te zijn.

Zijn moeder geeft inenting en vorming aan jonge moeders. Ze kent dus iets van verzorging en geneeskunde en bekommert zich niet om de praat op de straat.

Zijn vader is de eerste jongeman uit het dorp die de normaalschool heeft gevolgd. Hij kent iets van pedagogie, al is dit een heel groot woord voor zijn kennis. Hij koestert een grote liefde voor zijn gehandicapte zoon alhoewel hij de andere kinderen zeker niet benadeeld.

Zo'n fijn ouderpaar kun je alleen maar wensen! Als een geschenk uit de hemel komt daarbij de aanwezigheid van een Cubaanse dokter in de streek – de eerste en enige orthopedist van heel de provincie. Sinds meer dan een jaar volgt hij met genegenheid en professionele kennis de jonge Bendji. Hij kijkt goed toe op de groei van het beenderstel van de jongen.

Na heel wat onderzoeken en overleg koos hij het beste moment voor een operatie van de kleine

Bendji. De ouders schonken hem hun volste vertrouwen.

De dag van de operatie stond heel de streek in rep en roer.

De vader van Bendji kreeg een maand verlof om bij zijn zoon te blijven.

De moeder moest gans die maand (gratis) werken bij de dokter om de onkosten te betalen. Daarnaast kregen de ouders een flinke hulp (geld) van de zusters uit de omgeving, anders kon die operatie niet doorgaan.

Buren brachten van alles aan wat nodig was. Je moet weten dat wanneer een zieke wordt opgenomen in Haïti de ouders moeten instaan voor alles wat de patiënt nodig heeft. En dat is niet weinig : een bedje, lakens, een matrasje, water, eten, medicamenten, ongelooflijk maar waar: je moet de anesthesie zelf gaan kopen bij de apotheker anders opereren ze u zonder verdoving of met wat verdovende kruiden. Alles was klaar voor de operatie maar plots stelt men vast dat er geen zuurstof meer is. Dus nog een dag wachten tot die overkomt van de hoofdstad Port-au-Prince.

De operatie is een voorbeeld van interparochiale samenwerking. Vanuit verschillende dorpen werd er van alles aangebracht om dit ingrijpen mogelijk te maken.

Tot nu toe gaat alles heel goed. Er waren goddank geen infecties of verwikkelingen. En dat Bendji gelukkig en dankbaar is. Hij loopt nu zo goed en zo kwaad het gaat, maar zonder morren.

Hij kan weer naar school.

Hij kan praktisch alles doen wat hij wil. En dat dank zij de hulp en steun van zovelen.

Misschien steekt er ook wel een stuivertje van U bij zodat deze operatie kon doorgaan.

Dank je wel, lieve lezer, lieve vriend(in). Bendji zal je eeuwig dankbaar zijn en blijven.

Het eerste wat hij deed zodra het mogelijk was, was naar de zusters gaan om te danken.

Zij wonen reeds jaren in een van die kleine, naburige bergdorpen, in het heuvelland. Hij bracht hen wat bananen en drie blokjes smeerkaas (er zijn namelijk 3 Zusters). Daarvoor had de vader van Bendji twee dagen gewerkt.

Weet je't nog hoe het ging bij ons?

'Zeg eens A, zei de dokter 40 jaar geleden tot ons bij het schoolonderzoek in de lagere school. Intussen controleerde de dokter mond en keel en met zijn ervaren blik bekeek hij zijn jonge patiënt(e) van kop tot teen. Veel meer was de schoolgeneeskunde in die tijd niet, maar de dokter voorkwam veel kwalen of ontdekte hij toch een of ander obstakel bij het kind.

Een gecompliceerde operatie als die van Bendji zullen we hier niet meer meemaken, maar als de schoolkameraadjes van Bendji ooit eens " A " mogen zeggen zal de geneeskunde in het heuvelland een grote stap vooruit zijn.

een missionaris in Haïti.

Graag willen we de zusters verder – de kinderen met een handicap - laten helpen. Wat we hier een simpele operatie noemen is ginder een half mirakel.

DOE EENS EEN MIRAKEL BIJ DIE MENSEN !!

Wie geeft eens 50 € om kinderen met een handicap te helpen een normaal leven te leiden?

Schrijf VANDAAG over en zo geef je hen een prachtig Kerstgeschenk.

WIE HIELPEN WE DIT JAAR IN HAITI ???

Onlangs konden we – **dank zij UW mildheid** – volgende missionarissen in Haïti helpen!

- | | |
|---|------------|
| - Les Frères de Jésus ,
opvang straatjongeren PaP. | 7 000 euro |
| - Gerrit Desloovere
alleenstaande moeders in nood | 7 000 euro |
| - Rob Padberg
gezondheidskunde in scholen | 7 000 euro |
| - P. Noël Jethro
Petit Seminaire Hinche | 5 000 euro |
| - P. Pierre Romunald
bergparochie Grosse Roche | 5 000 euro |
| - P. Jacques Volcius
lagere school buitenwijk Hinche | 5 000 euro |
| - P. Noël Jethro
school Masada – bergdorp | 7 000 euro |
| Samen : <u>43 000</u> euro | |

DIT WAS MOGELIJK DANK ZIJ U !!!

HEEL OPRECHTE DANK.

43 000 \$ dit maakt 1 734 615 Belgische frank. Bijna 2 miljoen fr. mochten we dit jaar geven aan de armsten der armen!

HARTELIJK DANK AAN U!

Jij maakte dit mogelijk.

Je ziet : de wonderen zijn nog niet de wereld uit.

Laat ons nu nog een **duwke** doen zodat we straks hetzelfde kunnen en mogen geven.

Geef NU is kerstgave.

Wie overschrijft voor kerstmis ontvangt nog een attest voor de belastingen, tenminste als je minimum 40 € geeft.

UW GELD = HUN REDDING

Mogen we nog **VOOR Kerstmis** uw overschrijving verwachten, dan is er geen probleem voor uw attest volgend jaar.

Hartelijk dank.

UW GIFT IS GOUD WAARD

Met de steun van *Noord-Zuid* van onze *Provincie West-Vlaanderen* kunnen we verder meehelpen aan onze projecten tot alfabetisering en opbouw van de arme bevolking in Haïti.

Reeds enkele keren mochten wij met S.O.S. Haïti hun duidelijke en bijzondere steun ontvangen.

Dank aan : Noord – Zuid West-Vlaanderen

Schrijf **VANDAAG** over op rek. nr.

BE50 4628 3510 4118

KREDBEBB

S.O.S. Haïti

Zwaluwstr. 2

8850 ARDOOIE

DANKBRIEF vanuit Hinche.

Aan père Windels en lieve mensen uit Vlaanderen.

Ik ben père Jethro Noël, priester van het bisdom Hinche, in het Noorden van Haïti. Ik ben een oud medewerker van zuster Rosa Vanden Broucke die spijtig genoeg overleden is. Zij was een West-Vlaamse zuster uit Kortemark die 30 jaar haar berste krachten heeft gegeven voor de meest armen hier in het Noorden van Haïti.

Nu werk ik samen met andere zusters, daar de zusters van Kortemark wegens ouderdom hun werk hier moesten beëindigen.

De nieuwe zusters nemen het vooral op voor de armste huismoeders en vrouwen en hebben een gans ontwikkelingsplan in elkaar gedokterd. Zij bekomen daardoor grote resultaten.

Ik moet jullie heel, heel hartelijk **DANK** zeggen voor de 7 000 euro, door jullie geschonken voor ons werk en de parochie.

Toen ik deze scholen een 3 tal jaar geleden erfde(?) van mijn voorganger waren die in verval. Tijdens het regenseizoen konden we geen

les geven, de daken staken vol grote gaten, het water stroomde binnen, er was van alles tekort. Met jullie hulp konden we heel veel herstellen. Uw grote hulp is een bewijs van solidariteit en barmhartigheid. Echte christenen zijn mensen die kunnen delen. Dat hebben jullie gedaan : dank je wel daarvoor.

Duizend maal dank!

Ik ben ook pastoor van de parochie St. Anna van Maissade, een parochie met 65 000 inwoners, waarvan 96 % kleine boeren zijn. In onze parochie zijn er 2 scholen voor de allerarmsten, een lagere school en een middelbare school, met in totaal 567 leerlingen : 319 meisjes en 248 jongens

Een 3 tal jaar geleden waren er president verkiezingen. Toen waren er nog geen rellen : **NU WEL** want de bevolking heeft geen vertrouwen meer in leiders die hen uitbuiten, wat te begrijpen is.

Daarnaast heeft de cycloon Matthew ons heel veel ellende bezorgd.

Ik doe heel gaarne mijn werk als priester omdat ik de mensen nabij kan zijn, naar hun verhaal kan luisteren, hen probeer te helpen. Het is moeizaam werken met de armen maar het maakt me gelukkig.

De kerk is hun enige hoop.

Wij mogen hen in die hoop niet teleurstellen. Mag ik daarom verder rekenen op jullie steun?

Ik wens jullie allen een heel goed, gezond en gelukkig 2020 met de hulp van God.

Hartelijk groeten
Père Jethro Noël

