

Afgiftekantoor 8850 Ardoorie
België P912697



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

S.O.S. HAÏTI

Driemaandelijks contactblad : verschijnt in maart-juni-sept.-
dec.

van Haïticentrum v.z.w
Zwaluwenstraat 2
8850 Ardoorie
tel. (051) 20.50.97
rek. BE50 462-8351041-18
Bic : KREDEBEBB

Winternummer 150 - december 2017

Verantw. Uitg. André Windels
Hondsmertjesstr. 67
8870 KACHTEM
Tel. 051/ 43 68 41



Beste vrienden van Haïti,

Bijna weer een jaartje voorbij.

2017 doet weldra zijn deur dicht voor altijd.

Hopelijk was het een jaar waarin je samen met uw dierbaren gelukkig kon zijn om vele dingen, om alles wat God op je levensweg zette.

Jaar-na-jaar leven, in goede en kwade dagen, doorheen weer en wind, om van ons levens leven iets moois, iets zinvol te maken.

Dit is echter niet steeds gemakkelijk.

Dit ligt ook niet altijd in onze macht.

Som gaat het vanzelf, soms gaat het niet of moeilijk.

Soms is het niet te doen!?

Misschien wordt het juist daarom **KERSTMIS!**

Misschien is het daarom nu **ADVENT!**

Advent een tijd van VERWACHTEN.

Maar **WIE** verwachten we?

We verwachten toch het **Kerstekind, Jezus Christus?**

Maar dat Kind – God – komt tot ons in duizend, duizend dingen.

Wij moeten er enkel aandacht en oog voor hebben.

Misschien kan een verhaal veel duidelijk maken.

Op een nacht verscheen Christus aan een lieve weduwe en zei :
Morgen kom ik bij u op bezoek.

De weduwe stond onmiddellijk op, begon te schrobben en te poetsen tot alles blonk als een spiegel.

Nauwelijks was ze daarmee klaar of er werd aan de voordeur gebeld. Vol verwachting deed de vrouw open. Daar stond haar dochter : Moeder, mag ik een uurtje Julietje bij u laten, ik moet naar de dokter met Manuel?

Het spijt me kind, maar nu kan het echt niet, ik verwacht hoog bezoek, je weet, anders zou ik het zeker doen, maar nu?!

Een paar uur later klonk de bel opnieuw. Eindelijk ...

Bij het openen van de deur stond daar een bedelaar, die van tijd tot tijd een bord soep met een boterham kreeg

Jammer man, maar nu past het helemaal niet. Kom morgen eens terug. De bedelaar vertrok.

Nog wat later rinkelde de bel opnieuw. Daar stond de pastoor die op ronde was voor het abonnement van het Parochieblad en van die gelegenheid gebruik maakte om een babbeltje te slaan.

Meneer pastoor, het spijt me, zei de weduwe, kun je volgende week eens terugkomen, nu past het echt niet.

Zo ging de dag voorbij.

Teleurgesteld ging de vrouw 's avonds laat naar bed.

's Nachts verscheen Christus haar weer en zei : Tot 3 maal toe heb ik u willen bezoeken, maar telkens had je geen tijd. Je hebt het gunstig ogenblik aan u voorbij laten gaan.

Goede mensen,

Hoe verwachten wij het Kerstekind?

Vandaag komt Christus bij u aankloppen als de arme in Haïti.

Die bedelaar uit het verhaal. Ik heb honger....

Hebben we tijd om ons even neer te zetten en het overschrijvingsformulier in te vullen met een gift voor die bedelaar(s)?

Of wachten we tot ... ???

Laat Christus geboren worden door je hulp in Haïti en DAN wordt Hij ook in u geboren en mag Hij in u leven.

Ik wens je een Zalige Adventstijd en een Gezegend Kerstfeest.

André Windels, voorzitter



Wij hebben in oktober volgende mensen – Haïtianen – geholpen met uw hulp!

Père Jacques Volsius, een school in het bisdom Hinche die helemaal verwoest was door de storm begin dit jaar.	8 000 euro
Père Noël Jethro Petit Seminaire Hinche , inrichten eetzaal	10 000 euro
Père Pierre Romuald, straatarme parochie in Grosse Roche, herbouwen verwoest schooltje	8 000 euro
Hr. Gerrit Desloovere, Hulp aan een 10 tal arme weduwen met kinderen bij het opstarten van een handeltje na de orkaan.	10 000 euro
Les Petits Frères de Jesu Opvang straatjongeren in Port-au-Prince	10 000 euro
Hr. Rob Padberg Hulp voor 20 scholen in de krottenwijken van Port-au-Prince. Straatarme kinderen.	10 000 euro
Père Noël Jethro Heropbouw school in Massada, bisdom Hinche. School totaal ingestort door overstroming en storm.	10 000 euro
	----- 66 000 euro

Dank zij **UW HULP** konden wij dit hen schenken.
DANK JE WEL,LIEVE MENSEN !!!

We mochten reeds van enkelen uit Haïti een heel groot
DANK JE WEL ontvangen.

Deze dank kom U toe.

Daarom wensen wij U ALLEN een

ZALIG KERSTFEEST

**Moge de VREDE van het KERSTEKIND uw hart
overheersen!**



Wie laat het voor hen Kerstmis zijn?

Goede vrienden,
stel dat iemand je komt vertellen: ik weet een plaats op de wereld waar je met 2,50 euro per dag genoeg hebt om je gezin met 4 kinderen te voeden.

Wellicht vraag je dan : **WAAR IS DIE PLAATS?**

Zeg me dat ik naar dat financieel paradijs kan trekken.

Die plaats bestaat. Ze heet : **HAÏTI !**

ALLEEN – en dat zal je enthousiasme doen dalen – voor één dag heel hard werken verdien je 1 euro.

Wat aanvankelijk een paradijs leek, blijkt nu plots een peperduur land te zijn, ja zelfs onbetaalbaar.

Goede mensen,
dit is vandaag de situatie in Haïti.

Mensen moeten vechten om in leven te blijven. Daar is het knokken om te overleven!

Ook voor die mensen, ook voor die moeders met kinderen wordt het straks Kerstmis.

Ook zij zullen horen over de lekkere spijzen, over geschenken, over kerstlichtjes, over vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.

Ook zij zullen dit lied zingen in de kerk, maar zij zullen zingen met een lege maag, met grote honger, met hoop op een beter leven.

Daarom willen we hen helpen.

Daarom willen we die moeders met hun gezin een **KERSTMAALTIJD** aanbieden.

Zo'n maaltijd kost daar 2,50 euro per persoon.

Lieve mensen,
wie 50 euro stort geeft aan 20 arme gezinnen een **KERSTMAALTIJD**.

Schenkt dit u dan geen vrede !!!

Schenkt u dit geen diep geluk?

Schrijf vandaag over en met Kerstmis ben jij de gelukkigste mens ter wereld.

Dank je wel ! Dank je wel!

André Windels

Aan *IEDEREEN*
EEN ZALIGE KERST
EEN GEZEGEND 2018



Bezoek ook eens onze website :

WWW.VZWSOSHAITI.BE

<p>Uitvaartverzorging AMEZ Huwelijksceremonie Waregem – Wielsbeke ☎ 056 60 30 00</p>

Met de steun van **Noord-Zuid** van onze **Provincie West-Vlaanderen** kunnen we verder meehelpen aan onze projecten tot alfabetisering en opbouw van de arme bevolking in Haïti. Reeds enkele keren mochten wij met S.O.S. Haïti hun duidelijke en bijzondere steun ontvangen.

Dank aan : Noord – Zuid West-Vlaanderen

	<ul style="list-style-type: none">• <i>Industriële automatisatie en onderhoud</i>• <i>Vacuümcomponenten</i> <p>Rijksweg 415 - WIELSBEKE Tel. 056 66 74 51 Fax 056 66 35 66 info@stemabvba.be www.stemabvba.be</p>
---	--



DE TOEKOMST

Glimlachend kwamen Marie-Ange en Rosna naar me toe. De 2 gelukkige moeders toonden fier hun baby.

Marie-Ange werd een ogenblik ernstig en bijna ontroerd zei ze mij : Monmè,(priester)het is de eerste keer dat jij mijn kind ziet, geef het Gods zegen aub.

Ik improviseerde een kort gebed waarin ik vroeg om gezondheid en wijsheid voor het kind, om Gods bijstand die sterker is dan de krachten van het kwaad.

` Hetzelfde gezicht als zijn vader ` schoot het door mijn hoofd toen ik het kind een kruisje gaf op het voorhoofd.

Rosna zei dat ze al een heel flink stuk gestapt had en spontaan legde ze haar baby in mijn armen. Daar zaten we dan met ons drieën en twee baby's – gelukkige baby's.

Vandaag was er kinderconsult en na de vaccinatie kwamen de twee moeders even langs – dat hadden ze beloofd. De vrouwen gaven wat uitleg over de geboorte en ook over de karaktertrekken van hun kind. Er werd goed gelachen, vooral Marie-Ange is een geboren vertelster.

Tot de dag van de bevalling kwamen de twee vrouwen hier geregeld langs. Trouwens, een bevalling is een natuurlijk gebeuren en over de datum maakt niemand zich zorgen. De mensen zeggen wel eens dat de natuur zelf zegt wanneer het moment van de geboorte is aangebroken.

Marie-Ange is lerares van de 1^e klas, zij is een leidsterfiguur en dirigeert met gezag het zangkoor in de parochie. Elk jaar bij de eerste dag van de vaccinatie reist ze naar de hoofdstad, komt terug met een massa koopwaar en verdient zo nog een cent bij met haar handeltje bij haar thuis.

Rosna daarentegen koopt en verkoopt drie keer per week op de markt. Telkens opnieuw gaat ze, met de koopwaar op het hoofd, de lange weg van en naar de markten in de omgeving. Ze heeft een prachtige stem en is soliste in het parochiaal zangkoor. In een ander land was zingen waarschijnlijk haar beroep geworden, maar hier, in haar geboorteland komt ze daarvoor niet aan bod. Ze heeft het heel moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen.

Het werd een gezellige babbel en we hadden een beetje over-van-alles gepraat. Maar één onderwerp ontweken we alle drie. Elkeen wist hoe de vork aan de steel zat en – om de sfeer niet

te bederven – werd met geen woord gerept over de vader van de 2 baby's.

Marie-Ange is een jonge weduwe, moeder van drie dochters. Toen ze zomaar in verwachting was werd er heel wat geroddeld over haar. Marie-Ange bekommerde zich niet om de praat, ze wist heel goed wat haar gezin nodig had voor de toekomst : een zoon!

Lachend zei ze dat het een kansspel was, maar dat Bondy (God) haar gebed verhoord had.

Rosna heeft ook drie kinderen van drie verschillende vaders, maar een man heeft ze niet. In een ander land zou ze waarschijnlijk een minder goede reputatie hebben, maar Rosna is een schat van een moeder, één en al bezorgd om haar gezin. Geen enkel kind ter wereld was zo welgekomen als het zoontje van Marie-Ange.

De zusjes dansten van de pret en van geluk, maar of de biologische vader zich in de toekomst zal bekommeren over zijn nakomeling valt nog af te wachten.

Middelen heeft de man voldoende, want hij heeft immers een flinke handel, maar links en rechts heeft hij in het verleden zijn `diensten` aangeboden en niets wijst erop dat hij in de nabije toekomst een gezin wil stichten.

Rosna is er al lang mee verzoend dat ze nog maar eens alleen alle lasten zelf zal moeten dragen. Ze had de stille hoop dat het ditmaal echte liefde zou zijn, maar toen ze goed en wel zwanger was trok de man de grens over naar het buurland. Ze heeft hem nooit meer gezien of ervan gehoord en ze hoopt hem nooit meer weer te zien.

Rosna ziet dolgraag haar kinderen – ze zijn haar toekomst en zekerheid – maar voor alles alleen staan valt ook niet zo goed mee.

Bondy heeft zeker al spijt dat hij de mannen zo gemaakt heeft, zegt ze wel eens. Men zegt dat er in Haïti méér meisjes dan jongens zijn. Of dat waar is weet ik niet, maar zeker zijn er méér moeders dan vaders.

Heel geregeld zie je een geboorteakte zonder vermelding van de vader.

`Déclaration mère` heet dat heel onschuldig. Je zou op den duur nog in de ooievaar gaan geloven.

In heel wat geboorteakten wordt de naam van de vader wel genoemd, maar het kind is het resultaat `de ses oeuvres

naturelles'. Het klinkt allemaal zo mooi, maar het gaat niet over een sprookje, maar over de harde werkelijkheid die zegt dat de zorgen bij de moeders terecht komen.

Eigenlijk heeft de vrouw maar één zekerheid voor de toekomst en dat is ' haar kind '.

In Haïti viert de mannencultuur hoogtij. Gaan de mannen links of rechts over de schreef: O, het is niet erg. De vrouw daarentegen is één en al zorg, werk, liefde. Ook dat vindt men normaal. De diepe waardering voor de moeder ziet ge pas op Moederdag : dat is een echt hoogfeest. Ook begrijp je de liefde voor de moeder bij het overlijden van een moeder. Dan zie je het echte, diepe verdriet, dan dragen de kinderen 2 jaar lang zwarte rouw.

Toen de twee moeders mij verlieten, beloofden ze spoedig nog eens terug te keren want ze hadden er deugd aan gehad eens te babbelen naar eigen behoeften.

Ze stapten de deur uit elk met hun baby op de heup.

Marie-Ange moest nog twee uur stappen eer ze thuis kwam en Rosna zou er minstens drie uur over doen, de heuvels over, door de distels, over de keien en dit alles op hun blote voeten.

Wat zijn ze toch te bewonderen en moedig, die hoopvolle moeders.

Wat zijn ze toch onze aanmoediging en steun waard.

Een Vlaamse Scheutist

Je ontvangt een fiscaal attest bij een gift van minstens 40 €.

Wil dan ook op uw overschrijvingsformulier ' **NEEN** ' schrappen als je een attest wenst, dit bespaart ons heel wat werk.

Alles gebeurt bij ons door vrijwilligers en dus gratis.

Schrijf **VANDAAG** over op rek. nr.

BE50 4628 3510 4118

KREDBEBB

S.O.S. Haïti

Zwaluwstr. 2

8850 ARDOOIE

Vergeet de allerarmsten niet in Haïti.

Voor 50 euro schenk je een **KERSTMAALTIJD** aan 20 kinderen.

Moest je ze hier zien in Vlaanderen, je geeft dit onmiddellijk.

Waarom dan niet aan die kinderen in Haïti ???

Schrijf **VANDAAG** 50 euro over en je maakt 20 kinderen dolgelukkig en dankbaar.



Deze kinderen zijn U heel dankbaar !!!

De gevangene!

Ik betwijfel of er in ons afgelegen dorp maar iemand is die weet wat 'pensioen-ziekenfonds-kindergeld-verzekering' betekent. Zelfs de idee van sparen op lange termijn voor het 'appeltje

voor de dorst ` is totaal onbekend.

Trouwens de meeste mensen hebben hier teveel meegemaakt door allerlei dictaturen, staatsgrepen en rampen.

De enige vorm van sociale zekerheid is te zorgen dat je enkele kinderen hebt. Die zullen voor je zorgen in je ouden dag.

Al de rest is larie en apekool.

Zo sta je er af en toe verstomd van hoe sommige grote problemen bijna vanzelfsprekend een oplossing vinden.

In ons dorp is er geen enkel verzorgingstehuis en toch hebben ouderen ergens een hoekje dicht bij de familie en blijven ze betrokken bij het familie- en sociale leven.

In heel de provincie is er geen enkele speciale instelling voor gehandicapten en toch zijn zij verrassend goed aanvaard en geïntegreerd.

Bij het overlijden van een moeder staan soms een pak weeskinderen op straat. Je staat verwonderd hoe dat probleem meestal vrij vlug een oplossing vindt binnen de familie.

Hier willen de mensen `zorgzaam ` omgaan met elkaar.

Verrassend voor de buitenstaander is de rol die de peter en de meter spelen. Elk probleem, elk project wordt hen voorgelegd en opgelost.

Bij het naar school gaan, bij een overlijden is de financiële inbreng van de meter en peter vanzelfsprekend. Zelfs al hebben die zelf niet veel, ze helpen. Ze hebben beloofd om te zorgen voor hun meter- en peterkind en dat **DOEN** ze ook.

Heb je al eens een gevangene bezocht?, vroeg iemand mij en hij wees naar een hut aan de overkant van de heuvel.

Daar woont hij, de mentaal zwaar zieke man. Groot en klein ontwijkt die hut en iedereen heeft schrik van die zieke man.

In het tuintje voor de hut, vertelt de moeder dat haar zoon vroeger een goede student was, maar dat hij plots ` gek ` was geworden. Van dag tot dag werd het erger tot hij een echt gevaar werd voor het gebuurte. Daarom ligt hij vast aan een ketting.

Ik was onder de indruk van het grenzeloos verdriet en de situatie die de moeder meemaakt. Haar taak was ervoor te zorgen dat haar eigen zoon niet los geraakte? De vrouw was oud voor haar jaren, gebroken door verdriet en miserie.

Een Vlaamse missionaris