

S.O.S. HAÏTI

Driemaandelijks contactblad : verschijnt in maart-juni-sept.-dec.
van Haïticentrum v.z.w
Zwaluwenstraat 2
8850 Ardoorie
tel. (051) 20.50.97
rek. BE50 462-8351041-18
Bic : KREDEBEBB

Herfstnummer 149 september 2017

Verantw. Uitg. André Windels
Hondsmertjesstr. 67
8870 KACHTEM
Tel. 051/ 43 68 41



Beste Haïtivrienden,

Een nieuw schooljaar, een nieuw startjaar, een nieuw seizoen, een nieuw SOS blaadje.

Heel veel nieuws viel er niet te rapen vanuit Haïti.

Misschien maar best, geen nieuws is goed nieuws en als er nieuws is is het meestal geen goed nieuws.

In onze streken kregen we een heel goede zomer. Soms een beetje TE warm: juni, juli en augustus waren prachtige zomermaanden. Het gras in onze tuinen kreeg het hard te verduren, maar het begint zich langzaam helemaal te herstellen.

Het was hier voor de landbouwers wel wat te droog en het verbod om water te halen in openbare beken kwam zwaar aan.

Hoe moet het dan zijn in Haïti waar het negen maanden aan een stuk niet regent en elke dag 35 – 40 graden is.

De kleine boertjes sparen het regenwater zoveel mogelijk op om het tijdens het droog seizoen heel zuinig te gebruiken.

Denk daarbij dat ze weinig mogelijkheden hebben om het water op te sparen, om het te brengen tot bij hun vruchten op het land, want alles is daar nog handenarbeid, zoals hier 100 jaar geleden.

We kregen wel nieuws uit Massade, dit is een stadje nabij Hinche, in het Noorden van Haïti. We steunen daar reeds jaren het werk van Père Jethro Noël, een pater scheutist.

Dit jaar werd een school zwaar geteisterd door de storm

Mathieu.

Je kan iets verder in dit blaadje zijn noodoproep lezen.

Graag willen we zijn werk steunen en helpen bij de heropbouw van een refter voor de school.

Die refter doet niet alleen dienst als eetzaal voor de kinderen maar wordt ook gebruikt voor samenkomsten van de sociale instellingen van de gemeenschap zoals : onderwijs voor vrouwen, cursussen over voeding, hygiëne, landbouwonderhoud, ook de heel armen krijgen er elke maand een maaltijd en met Pasen en Kerstmis een feestmenu (dit is een bord rijst, een kippebiljetje, wat groenten en een stuk fruit), voor hen is dit een feestelijke maaltijd.

Mag ik dan een warme oproep doen goede mensen, om dit project een **FLINK te steunen**. Die mensen hebben het al zo

moeilijk en hoe welkom is een steuntje, een hartelijk aangeboden hulp maakt hen heel gelukkig.

Ik zou wensen dat jij eens dat dankbaar en gelukkig gezicht zou kunnen zien wanneer ze dat alles ontvangen. Ik ben zeker als je dit zou zien dat jij nog gelukkiger bent dan zij om uw gegeven hulp.

Daarom : wees eens dubbel mild en je zult blij zijn met uw gegeven gave.

BEDANKT lieve mensen, bedankt in naam van al die straatarme kinderen, oudere mensen maar ook in naam van Pére Jethro Noël.

André Windels, voorzitter

Brief van Pére Jethro Noël.

Beste weldoeners in Vlaanderen,

Ik hoop dat alles goed gaat met jullie door de genade van onze oneindig goede en beminde God. Met mij gaat het ook redelijk goed. De parochianen groeten u en danken u van harte.

De huidige toestand van het land : de uitvoerende macht slaagt er maar niet in de armoede van de bevolking te verlichten.

Wat erg is aan die situatie is dat alle verkozenen en de hoge functionarissen in luxe leven en lijken te spotten met hun kiezers. We verwachten eindeloze problemen met voor- en tegenstanders van de regering, groeiende onzekerheid, protesten van de leerkrachten van de officiële scholen omdat ze al 3-4 jaar geen loon ontvingen, oncontroleerbare inflatie van de lokale munt, duurte van het levensonderhoud, de belangrijkste zorg van de arme meerderheid van de bevolking, een periode van cyclonen en nog meer van dat.

In mijn parochie heb ik twee scholen, een lagere en een middelbare. We vangen kinderen op vanaf 3 jaar. Ik heb 13 katholieke groeperingen en 11 kapellen om te bezoeken. Om er 4 daarvan te bereiken kost mij dat 5 uur op een ezel of te voet. De levenswil van mijn parochianen is één van mijn motivatiebronnen. Ze blijven hoopvol en vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en nemen op hun manier deel aan de parochiale vieringen en activiteiten. Tijdens de week zijn er gemakkelijk 60-70 mensen voor de mis (om 6u 's morgens). Er zijn 2 missen in het weekend zondagmorgen om 6 en om 9 uur. Wij staan op bij het kraaien van de haan (om 4u30) en de dag kan beginnen.

Nu volgt een gedetailleerd eindverslag van de financiële steun die u gegeven heeft aan de parochie ten gunste van de armen, de gelovigen, de leerlingen en de beproefden. Weet dat het met veel zorg en ernst gemaakt is.

Ontvangen gift van SOS Haïti : 10 000 euro = 11 020 US dollar

Plaatselijke munt is de GOURDE

11 020 US dollar is 114.608 GOURDES (1 USD = 10.40

Gourdes)

1. Heropbouw van de school : 'Notre Dame de la Merci de Bois Rouge `: 45.000 G.
Aankoop van cement, zand, dakpannen, hout en werk (na de cycloon)
2. Het maken van 20 banken voor de school (8.000 Gourdes). Onderstel in geplooid ijzer van ¼ duim, hout 1x12x6, bouten, verf, laswerk en handwerk: 20 stuks x 400 = 8.000 G.
3. Uitdelen van zaaigoed aan de planters (de boeren van onze parochie) na de verwoestende cycloon Mathieu (8.000 G). Maïs: 5.000 G. en erwten (wortels): 3.000 G.
4. Start van de bouw van een refter voor de leerlingen van de lagere school (48.600 G). Deze school vangt arme kinderen van 3 tot 13 jaar op. Dit jaar zijn er 472 kinderen: 215 jongens en 257 meisjes. Foto's van de toestand van de werken zijn bijgevoegd.
5. Kerstfeest voor de armen van de parochie 5.000 Gourden (zie foto's). Deze pastorale activiteit ligt ons nauw aan het hart. De kerk komt de armen ter hulp voor kerstmis om er zeker van te zijn dat ieder kind iets te eten krijgt op Kerstdag. Hier trekt niemand anders zich er iets van aan. De mensen van de derde leeftijd worden aan hun lot overgelaten. Noch de staat, noch de enkele rijken, enkel de kerk helpt hen. Ze leven op straat of in krotten, gehandicapten zijn helemaal op zichzelf aangewezen.

In naam van alle parochianen, van al die sukkelaars, van de armen en van het centrum en de wijken bedank ik u uit de grond van mijn hart. Ik verzeker u van onze gebeden en vraag u ons te willen blijven steunen.

` **Als 't u blief** ' blijf ons verder helpen want zonder uw hulp komen we in zeer grote moeilijkheden en wordt het leven voor heel wat van onze arme mensen uitzichtloos.

God zal het u honderdvoudig belonen. Moge God u en de milde Vlaamse schenkers zegenen. Ik smeed u ons te blijven steunen om de bouw van de refter te kunnen voltooien.

Uw hulp van dit jaar zal dienen om de refter af te werken. De kinderen krijgen een ruimte om een warme maaltijd te nemen. Nu eten ze in een onmogelijk zaaltje zodat hun boeken en schriften bevuild worden. Er is weinig plaats enz... Ik stuur u enkele foto's van onze werken.

Hoe ziet Massade eruit?

Maissade, 16 juni 2017 aan SOS Haïti

Betreft: Vraag om economische hulp om een refter te voltooien.
Eerwaarde Heer Windels en beste mensen van SOS Haïti,

Hopend dat deze brief u goed bereikt, groeten het gemeentebestuur van Maissade en de parochie Sint Anna en Sint Joachim van Maissade u voor de vele diensten die u ons arm volk bewijst. Ze verzekeren u dat ze tot de Heer blijven bidden opdat Hij u overvloedig blijft zegenen.

De pastorale raad en de pastoor van de parochie Sint Anna maken van de gelegenheid gebruik om een vraag om financiële steun aan uw welwillende aandacht en milde vrijgevigheid voor te leggen. Die steun is bedoeld om de bouw van een refter voor de arme kinderen van de parochiale school van Sint Anna te voltooien.

Korte voorstelling van de parochie van Maissade.

De parochie heeft een pastoor, een hulppriester en een stagiair die allen samenwerken met een pastorale raad die COPAPMA heet (pastorale raad van Maissade). De raad neemt de belangrijke beslissingen voor het functioneren en de goede werking van de parochie. Hij is samengesteld uit de voorzitters en de vice-voorzitters van elke organisatie van de parochie.

A) Verantwoording van de vraag

De leerlingen eten aan de banken van hun klaslokaal, daar waar ze studeren. Bijgevolg zijn hun schriften en boeken vaak bevuild met vette plekken. Dat hoort niet. Met de steun van het oudercomité, concerten en toneelopvoeringen van de leerlingen, is de parochie al 3 jaar geleden begonnen met de bouw van een refter. Omdat de bevolking voortdurend armer en armer wordt, zijn we ten einde raad en niet meer in staat om verder te bouwen. Rekening houdend met onze netelige situatie en onze beperkte mogelijkheden, hebben we al een deel van uw gift voor de parochie gebruikt. Ik stuur u ons voorstel door en vraag uw hulp om het te kunnen afwerken

B) De bevolking

De gemeente Maissade, sinds 1927 een parochie, heeft 65.000 inwoners waarvan het grootste deel relatief jong is. Die jongeren en volwassenen zijn zeer hoopvol en ze hebben heel wat plannen. Ze willen eerst zichzelf ontwikkelen en zich dan inzetten om het land te vernieuwen. Wat ons hoop geeft is dat ze zeer gemotiveerd zijn en weigeren zich te laten ontmoedigen. Ze zijn heel gelovig en belijden hun geloof ondanks al hun problemen. Dit uit zich in hun inzet voor de parochie, voor de armen en de katholieke groeperingen waar ze deel van uitmaken.

C) Het percentage katholieken

De katholieken vertegenwoordigen 58% maar het aantal pratikerenden draait rond 35 - 40%. Door de agressieve groei van protestantse sekten en Voodoo-adepten, ziet de parochie zich genoodzaakt tot een blijvende inzet van omkadering, begeleiding en vorming van de gelovigen. Daarom heeft de parochie twee scholen: een lagere en een middelbare. We hebben een missie en we zijn voortdurend op zoek naar nieuwe middelen om het katholiek geloof te vrijwaren en de jeugdcriminaliteit terug te dringen. Regelmatig roepen we de gelovigen op naar de mis, naar de jongeren, naar het gebed en naar de vorming voor een diepere ontmoeting met Jezus, de enige echte Bevrijder.

D) Leefomstandigheden van de bevolking

De meerderheid beschikt niet eens over 1 US Dollar (= 0,74 euro) per dag om van te leven. De mensen wonen bescheiden, heel arm en leven meestal dicht opeengepakt. Voor de grote meerderheid zijn het kleine boertjes. Ze hebben kleine bedrijfjes. Ze doen aan landbouw en hebben niets anders. Bijgevolg kunnen ze nauwelijks hun familie onderhouden, laat staan de kerk en school helpen. Hier is het de kerk die hen helpt. Ze werken om te overleven en worden compleet aan hun lot overgelaten. Ze willen wel leven en werken, maar door al hun ellende zijn ze uitgesloten en ontmenselijkt.

E) Toestand van de parochie

Gesticht in 1927

De parochie heeft een oude kerk die gebarsten is door de aardbeving. Nu zijn er twee scholen: een lagere en een middelbare , de school van de naastenliefde genoemd. Er zijn heel wat problemen om de leerkrachten te betalen.

Ze heeft 12 kapellen op de heuvels van de sukkelaars. Ik moet minstens vier uur op een ezel of te voet om er te geraken.

Ze heeft 14 groeperingen (bonden), actieve jongeren, kinderen, vrouwen, volwassenen.

Ze kent een zeer moeilijke en wankele economische toestand.

F) Begunstigden

De parochie en haar talrijke gelovigen zijn de eerste begunstigden. Daarnaast zijn er alle mensen van andere christelijke geloven die zomercursussen volgen. Ook nog de scouts en de vrijwilligers van het Rode Kruis die opleidingen komen volgen.

G) opvolging en zekerheid

Alles wordt verzekerd door de parochieraad, altijd onder het toezien oog van de huidige en latere pastoor.

Besluit

De school vangt leerlingen op van alle aard zonder onderscheid van oorsprong, geslacht of godsdienst. **Speciale aandacht voor de allerarmsten en de wezen.** Ons helpen die refter bouwen, is de kerkelijke gemeenschap helpen om de kinderen en jongeren beter op te voeden en gasten te ontvangen. Het is

ook een prachtige verderzetting van uw solidariteit en medeleven met de allerarmsten van Maïssade. Tenslotte is het ook een manier om de kerk te helpen evangeliseren en het christelijk geloof voor te stellen en te propageren. De parochieraad verzekert u dat uw steun zeker zal gewaardeerd worden en bedankt u op voorhand. Met respectvolle en heel dankbare groeten.

Père Jethro Noël, Scheutist en pastoor in Maïssada.

Met de steun van **Noord-Zuid** van onze **Provincie West-Vlaanderen** kunnen we verder meehelpen aan onze projecten tot alfabetisering en opbouw van de arme bevolking in Haïti.

Reeds enkele keren mochten wij met S.O.S. Haïti hun duidelijke en bijzondere steun ontvangen.

Dank aan : Noord – Zuid West-Vlaanderen

De voorraadkamers van rijst zijn zwaar geteisterd.



Straatarme mensen krijgen maandelijks 1 gratis maaltijd .



Dit zijn de voorraadzakjes zaaigran die de armste, kleine boeren jaarlijks krijgen.



Het nieuwe gebouw dat men begonnen is.



Ze wachten nu op onze steun om verder te kunnen bouwen.
Lieve mensen,
mogen wij vandaag uw hulp ontvangen?
DANK JE WEL VOOR UW GAVE !!!

Hier een foto van de refter in aanbouw.
Graag willen we die met uw hulp afwerken.

Help jij meebouwen ?

Onze hartelijke dank daarvoor!



Je ontvangt een fiscaal attest bij een gift van minstens 40 €.

Wil dan ook op uw overschrijvingsformulier ‘ **NEEN** ‘ schrappen als je een attest wenst, dit bespaart ons heel wat werk.

Alles gebeurt bij ons door vrijwilligers en dus gratis.

Schrijf VANDAAG over op rek. nr.

BE50 4628 3510 4118

KREDBEBB

S.O.S. Haïti

Zwaluwstr. 2

8850 Ardoonie

Een Haïtiaans meisje van 14 jaar zegt ons :

‘ **Mijn land staat voor grote uitdagingen !**

Er verandert wel iets in Haïti,

maar het gaat vooruit als een schildpad ‘

Wie anderen gelukkig maakt
bouwt aan zijn eigen geluk

Wie in de miserie zit
vraagt geen uitleg
maar een uitweg

Aan de hand die bloemen schenkt
blijft altijd wat bloemengeur hangen

Voor anderen leven
is niet half leven
maar dubbel leven

Als iedereen één draadje geeft,
heeft de naakte genoeg voor een kleed

Wie geen eten heeft
vindt geen troost in de gedachte aan rijstpap in de hemel

Zomaar gratis helpen
is ONBETAALBAAR